

Hangi Montaigne?

Tayfun Talipoğlu yazmış, kitabın adı yok diyorak...

On kapakta herhangi bir kitap adı olmayışını kastederek...

Ama kapakta dş sağ alt köşesinde de fiyeth yok diyorak.

Ahna da fiyatı da bizim koymanızı istiyorduk.

Buraya kadar insan ilginç bir şeyle karşılaşacağı mı sanıyor.

Montaigne'de ama kurgusu fena değil.

- Yukalanıyor insan.

Bir de üzerine ağır idbiller eklenince.

Çok şey var Aydın Türkçüçü'nde.

Onu Türk okurunun dikateline sunuyorum.

Medyanın dikateline diyorum.

Türkiye'de 20. çağın sonunda Montaigne'yi yaşıladık gibi geliyor bana...

Montaigne adını duyunca, bir Türk düşünürün Montaigne ile kıyaslanabilir olduğunu insanın içi fena oluyor.

Oleeee!

Nihayet düşünmeye yönelik bir alanda Beşiktaşlı rekabet ediyoruz diye düşünüyor içinde olmamız.

Demek ki, Aydın Türkçüçü acında bir düşünür Montaigne'ye rahmet okutacak kadar ilen denemeler yazmış...

Mutlaka okumak gerek diye düşünüyorsunuz.

Ammaaaa...

İşte bu son eyemi yapınca...

Yani kitabı okumaya başlayınca...

Hocasının Nostradamus olduğunu öğrenince...

Yıkılıyorsunuz.

Eskilerin sükurü heyal dedikleri bu olsa gerek.

Bence Hayat kırıklığı!

"Beni sana ilen sensizlik mi, yarızlık mı?"

A. Beni seviyorum.

B. Ben de.

Bu konuşmada seni seviyorum lafına B'nin beni de demesi.

Ben de beni seviyorum' demesi değil midir?

Doğrusu:

A. Seni seviyorum.

B. Ben de seni seviyorum.

"Benim sözümün beni bana mecbur etmemeli."

"Yaptığım hatalarına bedel, yerine yaptığın iyiliklerin müstesab olarak insanlara ulaşmak istiyorum."

"Asatürk'ün son sözü 'Aleyküm Selam' olmuş. Şimdi soruyorum 'Aleyküm Selam' ne zaman söylenir? Bir söz 'Selamın 'Aleyküm' dediği zaman, ilimiyorum daha fazla açıklamaya gerek var mı?"

Yok. Daha fazla almaya da, daha fazla açıklanmaya da gerek yok.

Aydın Türkçüçü'nde her şey olabilir ama Montaigne'lik asla.

Nasıl böyle kıyaslamalar yapabiliyoruz, anlamak mümkün değil.

"Abarınız efendiler, abarınız/Bu hançipina sizi!"

Tamam, belki Montaigne'yi ilen kıyaslamasınız bu kitabı okunuyacağınız ama siz de neye kefil olduğunuzun farkına varın biraz.

Müteselsil borçlu demek kefil (Diyeyim ya...)

Demek ki, biz hesap sormak için Ay-



Ekşekbala DEMRAY

da Türkçüçü'nü bulamazsak, Tayfun Talipoğlu'na gireceğiz.

Ve diyeceğiz ki, 'Siz böyle böyle şeyler yazdınız bu kitap hakkında... Ne demek istediniz? Bizi sensen mi sandınız?'

Çerçi Montaigne, 'asla ilen insan her şeyi öğrenen insanlar' demiş olsa bile ne haide Aydın Türkçüçü'nü kastediyorduk di mi?

Çerçi Montaigne aynı zamanda 'Kim kendini akla sayabilir?' de demiştir.

Herkesin kendini akla zannatığını bildiği için...

Ama bunu kiber biri olduğu için söylemiştir.

Yoksa peşanın da, imanın da, aklinin de içinde olduğu pekala bellidir.

Bellidir de, bazen belli değilmiş gibi davranmak gerekebilir.

Neyse, lahı uzamanın marası yok.

Aydın Türkçüçü ile kıyaslanmaya kalkışan Montaigne'ben bir laf bu tartışmayı bitiriyorum:

"Başkasının bir şeyiyle ilgilenilebilir bile, ancak kendi aklımızla ilenilebiliriz."